

emmaus NYHETER

MEDLEMSBLAD FÖR EMMAUS HELSINGFORS | NR 2/2009

EMMAUSMÄNNISKAN

S4

PÈRE GUY



INBJUDAN
TILL FÖRENINGENS
HÖSTMÖTE
16.11. KL 17.00



ÖVERSIKT
HÄNT OCH
KOMMANDE
HÄNDELSER

KOLUMN
ULF SÄRS:
EMMAUS-
GEMENSKAP

S3 www.emmaushelsinki.fi

S2

S8

FÖRSÄLJNINGEN PÅ LOPPMARKNADERNA

Trots den ekonomiska lågkonjunkturen har försäljningen på loppmarknaderna förblivit god. I fråga om försäljningsintäkterna ligger vi till och med litet före fjolårets resultat, fast början av året var lugnare. Också på sommaren gick försäljningen utmärkt trots den avvikande öppethållningen i juli. För det goda resultatet kan vi tacka kunderna och givarna och framför allt de flitiga medarbetarna på loppmarknaderna, gamla och många nya volontärer, aktiva och energiska praktikanter och naturligtvis Arja.

PÅ SOLIDARITETSFRONTEN

Vi firade igen i mars vattendagen på båda loppmarknaderna och dagens försäljning 1 070 euro gick till VATTENPROJEKTET VID SJÖN NOKOUÉ.

I SÖMNADSCENTRET I PAG-LA-YIRI har 15 kvinnor börjat en två-årig kurs för att lära sig sy. I oktober kom två företrädare för Pag-La-Yiri till Marthaförbundets 110-årsjubileum och de besökte också Emmaus 13–14.10. Gästerna bekantade sig bl.a. med loppmarknaden i Vallgård och besökte arbetscentret Majakka för utvecklingsstörda i Karislojo.

BARNHEMMET I YAYASAN PENGHIBUR stöder vi i år med 10 000 euro, hela summan har redan betalats via fadderorganisationen. Anu Lounela gjorde i juni en utvärderingsresa till Indonesien och utförde en slutvärdering av Yayasan Penghiburs

trädplanteringsprojekt. Emmaus Helsingfors stödde detta projekt, där man åren 2006–2008 planterade åtminstone 30 000 trädplantor på berget Guwo. Tack vare projektet har ekosystemet i området börjat återhämta sig och lokalbefolkningen är motiverade att fortsätta arbetet.

CUNA NAZARETHS ÅTERVINNINGSPROJEKT som Emmaus Åland, Westervik och Helsingfors planerar tillsammans med Svalorna har skjutits fram på grund av förseningar med tomtköpet. I oktober-november görs en planeringsresa till Peru. Vi har i år stött Cuna med 3 134 euro och gett Svalorna 1 204 euro i administrativt stöd för projektet.

FÖRENINGEN ZIMBABWEN AIDS-ORVOT (Föräldralösa barn i Zimbabwe) har vi gett 2 100 euro för att betala hyran för skyddshemmet Dzikwa Shelter.

Ulla och Helka besökte Ukraina i april. KOMMUNITETEN OSELJA i Lvov består av cirka 20 bostadslösa män och kvinnor och är provmedlem i Emmaus International.

I Oselja arbetar invånarna enligt Emmaus principer för att täcka kostnaderna för sin egen kommunitet och för att hjälpa andra nödlidande. I Oselja ordnades 17–18.4. ett möte för Emmaus Europa-kollektivet Polen-Ukraina. Vi gav Oselja ett bidrag på 2 000 euro.

Under festivalen VÄRLDEN PÅ BESÖK hade vi miljön som tema med speciell inriktning på rent vatten. Vi sände försäljningsintäkterna, avrundade till 1 000 euro, till Emmaus Internationals solidaritetsfond.

Den gåva på 1 000 euro som vi har fått av THURE GALLÉNS STIFTELSE gav vi i år via Emmaus International till en Emmausgrupp i Madagaskar vars verksamhet försvårats av inbrottsjuvar.

Årets andra långtradare till EMMAUSGRUPPER I POLEN för iväg i september. Försändelserna sker i samarbete med Emmaus Westervik.

HJÄLPBEHÖVANDE I HEMLANDET har vi också kommit ihåg. En del av försäljningspriset för vår bostad i Gårdsbacka använde vi i april till att köpa en etta i Bocksbacka. Vi hyrde ut ettan till De Nödständas Vänner r.f., som hyr den vidare som stödbostad åt en bostadslös. Klädhjälp har vi gett till bl.a. föreningen RuokaApu (MatHjälp) och Kontulan Sympis, ett stödcentrum för utslagna.

ANNAT NYTT FRÅN FÖRENINGEN OCH ARBETSGEMENSKAPEN

På årsmötet 22.4 godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2008, en stadgeändring och en justerad budget.

Sluta slösa-veckan inföll i år 20–26.4. På loppmarknaden i Vallgård stoppades kundernas strumpor och ylletrojor 21–24.4. Vi deltog i veckans evenemang på Returfabriken 25–26.4. med en egen arbetsverkstad.

På våren fick vi resultaten av Helena Jokinens undersökning av hur nöjda kunderna är. Vi fick mycket positiv respons för att butiken är snygg, betjäningen vänlig och priserna låga. Mest missnöje väckte de tidiga stängningstiderna. I september bör-

jade loppmarknaden i Vallgård på försök hålla öppet längre på tisdagar.

På konstens natt 22.8 höll butiken i Vallgård öppet till kl 21 och vi hade en rolig triksåverkstad i kaffehörnan.

I en samling för Emmausgrupperna i Finland och Sverige 18–20.9 på Åland deltog sex från Helsingfors. Träffen ordnades för att fira Emmausrörelsens 60-årsjubileum.

Till jubileumsårets evenemang hörde också en Emmausafton 28.9, då 14 emmausaktivister samlades på Backasgatan för att samtala om gemenskap under ledning av Marja Kantanen.

Emmaus på Drumsö har fått nya stiligastyltar och båda loppmarknaderna affischer som berättar om våra viktigaste stödprojekt.

Syföreningen har arbetat flitigt och ibland samlats till och med två gånger i månaden.

EVENEMANG UNDER RESTEN AV HÖSTEN

DET REGIONALA MÖTET FÖR EMMAUS EUROPA hålls i Bryssel 16–18.10. Emmaus Helsingfors företräds på mötet av Ulf Särs.

DE BOSTADSLÖSAS NATT 17.10. Försäljningen till föreningen Vailla vakinaista asuntoa (Utan fast bostad).

BARNKONVENTIONSDAGEN 20.11. Försäljning för Cuna Nazareth.

KÖP INGET-DAGEN FREDAG 27.11. På Backasgatan planeras bl.a. en arbetsverkstad för julgävor och julkort.

EMMAUS JULFEST 14.12. KL 16. Backasgatan 54. Välkommen! ■

LIVETS VÄRDE

Det viktigaste i Emmaus är inte återvinningen eller loppmarknaden, säger Père Guy, veteran från motståndsrörelsen i Frankrike och Emmaus i Finland. Det viktiga är att återge livet mening och värde, där de är hotade.

TEXT OCH FOTO: JAAKKO HEINIMÄKI

En gråskäggig man tar leende emot sin gäst i den katolska prästgården invid Brunnsparken i Helsingfors. Mannen är Guy Barbier eller Père (fader) Guy, född i Frankrike år 1921. Père Guy, som flyttade till Finland år 1964, har de senaste tjugo åren svarat för invandrararbetet i Sankt Henriks katedralförsamling och det sysselsätter honom fortfarande, fast han redan är 88 år gammal. Utöver den uppgiften arbetar han varje vecka i den katolska församlingen i Tallinn och varje månad i Moskva.

Père Guy hör till Emmausveteranerna i Finland. Han är landsman till Emmaus grundare Abbé Pierre, men lärde känna Emmaus närmare först då ha kommit till Finland.

FRÅN ARBETARPRÄST TILL EMMAUSKOMMUNITET

I Frankrike hade Père Guy hör till de 800 katolska präster som på 1950-talet gick in i fabriker för att utföra kroppsarbete och dela vanliga arbetares vardag. Medan de vanliga prästernas församling till största delen bestod av kvinnor verkade arbetarpräster tillsammans med män.

Fader Guy arbetade tre år som arbetarpräst i Lyon. Arbetarprästtjänsterna, som inrättades i början av 1950-talet, drogs in år 1959, eftersom prästerna som arbetade i fabriker betraktades som marxister och politiskt tvivelaktiga. Idag har det igen inrättats arbetarprästtjänster.



6 | ”Det viktigaste i Emmaus är att man kan ge var och en arbetsuppgifter som har en mening.”

Utan tjänst styrde arbetarprästen Père Guy sin färd till Rom för att fortsätta studera. Han ville bland annat studera ryska och den viljan förde honom till Finland. I Rom hade Père Guy lärt känna den holländske fader Robert de Caluwé, som hade slagit sig ner i Finland år 1940 och arbetade vid Ekumeniska centret i Kvarnträsk i Esbo.

Fader Robert uppmuntrade fader Guy att komma till Finland, där man kunde studera ryska i praktiken: i Ekumeniska centret talades då för tiden mycket ryska. Fader Guy flyttade till Finland och verkade några år vid fader Roberts sida i Ekumeniska centret samtidigt som han studerade ryska vid universitetet. Han hoppades få en ordinarie församlingstjänst i Finland, men hoppet uppfylldes inte. I stället gavs han en möjlighet att arbeta i Emmaus.

FÄNGELSEKUNDERNAS FÖRBUND

Då en Emmauskommunitet för utslagna män startades i Helsingfors år 1967 bosatte sig Père Guy i kommuniteten. Det var ett tiotal män, bostadslösa alkoholister. Livet i kommuniteten i Helsingfors på 60-talet påminde om arbetarprästens liv i Lyon på 50-talet: Père Guys arbetskamrater var igen män, de flesta hårt prövade.

På den tiden kunde Père Guy inte just någon finska, som han idag talar flytande. Och inte talade finländska polityrgubbar på den tiden franska, så vardagen var inte lätt i början. Många missöden och missförstånd inträffade och en vanlig finsk karl

upplevde nog också i övrigt en fransk katolsk präst som ganska underlig.

”Och då jag har mitt franska temperament”, skrattar Père Guy.

Men då man fann en gemensam melodi, klingade den djupt.

”Många av medlemmarna i kommuniteten var fängelsekunder”, minns Père Guy. ”Och då det gick upp för dem att jag också hade suttit i fängelse förde det oss mycket närmare varandra.”

Ett ögonblick. När hade Père Guy suttit i fängelse?

”Jag var i Dachau och Buchenwald.”

Det är lätt att förstå att erfarenheter från ungdomsfängelset i Kervo eller ens i Kakola inte var mycket att komma med i jämförelse med Hitlers koncentrationsläger.

Då nazisterna ockuperade Frankrike år 1940, sände ockupanterna unga män till tvångsarbete i Tyskland. Guy Barbier hamnade i en gummifabrik. Där verkade en motståndsrörelse, som spred information om hur striderna framskred i Tyskland och hjälpte tvångsarbetande att fly. Gummit som förädlades i fabriken sändes med tåg till Michelins fabriker i Frankrike som råmaterial till däck i militärfordon. Guy var med i en grupp som gömde flyende fransmän i tågagnar innan dörrarna förseglades.

En dag avslöjade Gestapo motståndsrörelsen i gummifabriken och Guy och hans kamrater blev fast. Tvångsarbetet byttes till fängelse och koncentrationsläger. I motsats till de flesta av sina kamrater överlevde Guy, om än i mycket dåligt skick.



Den glimt Père Guy ännu har i ögonen kanske bidrog till att han klarade sig. Han vågar vänta sig gott av framtiden. Hans livsinställning är genomsyrad av hopp.

LOPPMARKNADEN ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL

I Emmauskommuniteten i Helsingfors bodde de nödställda männen i samma hus, sov i samma rum, åt tillsammans och arbetade tillsammans. De reparerade bortslängda elapparater, målade och reparerade söndriga möbler, som sedan fördes till loppmarknaden för att säljas.

Père Guy betonar att återvinningen och loppmarknaden inte är det egentliga syftet med Emmaus. Det egentliga syftet med Emmaus är att ge värdighet och mening tillbaka åt människor som har berövats dem i sitt liv. I Frankrike innebär Emmaus fortfarande i första hand en kommunitet, där olika slags människor bor och arbetar tillsammans. I Finland är Emmaus i första hand känt för sina loppmarknader och här

← Som 88-åring svarar Père Guy numera för invandrararbetet i Sankt Henriks katedralförsamling. | 7

har inte just uppstått sådana kommuniteter som i Frankrike.

”Att hjälpa från ovan kan också vara att undertrycka”, säger Père Guy. ”Därför är det viktigaste i Emmaus att man kan ge var och en arbetsuppgifter som har en mening.”

I Emmauskommuniteten var Père Guy en av de andra, han var inte där för att sköta en prästtjänst – Emmaus är en politiskt och religiöst obunden rörelse – och han var inte heller ledare eller kurator i kommuniteten. Han var en medlem i kommuniteten bland andra hårt prövade. Efter nitton år hade kommuniteten kommit till vägs ände och Père Guys ben orkade inte längre med kroppsarbete. Äntligen fick han också en tjänst i församlingsarbetet i sin kyrka, invandrarprästens uppgift som han fortfarande sköter.

Ser Père Guy att Emmaus har en framtid i Finland?

Han brister ut i ett hjärtligt skratt:

”Framtiden torde inte längre vara min sak...”

”I Finland verkar Emmaus numera som Emmausvänner, inte egentligen som en Emmauskommunitet, och det är riktigt bra här. Emmaus utför ett viktigt arbete i Finland, men detta sätt är något annat än den ursprungliga modellen med kommuniteter, där man bor och lever tillsammans.”

”Emmaus verkar i 36 länder, på litet olika sätt i olika länder: i några ligger tyngdpunkten på gemensamt boende, i andra på något annat. Alla sätt är viktiga, om man bara kommer ihåg vad Emmaus är till för.” ■

SOM NY MEDLEM i Emmaus har det varit inspirerande att delta i samtalen om Emmaus mål och mening. På de svenska och finländska gruppernas jubileumsseminarium på Åland 18-20.9 och på temakvällen i Helsingfors 28.9 diskuterades gemenskapens betydelse i Emmaus.

I Emmausrörelsens manifest står det att rörelsen kom till ”genom mötet mellan människor som blivit medvetna om sin privilegierade ställning och om sina sociala förpliktelser inför orättvisan och människor som inte längre hade något att leva för.” ”För detta ändamål grundades kommuniteter, som arbetar för att få sitt uppehälle och för att dela med sig.”

Idag ser gemenskapen i Emmausrörelsen ganska annorlunda ut, åtminstone i Norden. Det finns knappt längre några boendekommuniteter. Emmausgrupper har ofta anställd personal, för övrigt arbetar knappast någon i Emmaus för att få sitt uppehälle. Däremot utgör arbetsgemenskaperna nog fortfarande ”miljöer där alla, genom

att de känner sig fria och respekterade, kan reda sig själva och bistå varandra.”

Även om få idag är beroende av Emmaus för att reda sig själva materiellt, hjälper arbetsgemenskapen både aktivister och kunder att klara sig mentalt. På temakvällen diskuterade vi hur vi kunde utveckla gemenskapen i vår grupp och växelverkan mellan arbetsgemenskapen och styrelsen.

Mest har Emmausgemenskapen förändrats i fråga om det materiella biståndet. De som blivit medvetna om sina sociala

förpliktelser möter inte längre hjälpmotagarna ansikte mot ansikte. Då hjälpen sänds i form av pengar ändras det solidariska ömsesidiga biståndet lätt till traditionell välgörenhet.

För att upprätthålla Emmausgemenskapen globalt är det viktigt med ömsesidiga besök mellan grupperna i Syd och Nord. Också Emmaus International och Emmaus Europa har grundats för att främja solidariteten och kampen för global rättvisa i den ursprungliga Emmausandan. ■

”Då hjälpen sänds i form av pengar ändras det lätt till traditionell välgörenhet.”